



Aleida Mathilda (Ada) van Keulen wordt geboren op 13 januari 1920 in Aalsmeer. Ada was akela bij de Heideparkgroep (de groep waar ook Kik bij zat). Ze kon het net als Ab Sliep niet verkroppen dat Scouting verboden is en organiseert in het geheim bijeenkomsten met hun welpen. Ze noemen zich “De Woudlopers”. De bijeenkomsten worden gehouden in de tuin van de Familie Schadd in het ronde houten theehuis. Ada van Keulen is een van de assistenten van Ab. De opkomsten van de scouts gaan de hele oorlog door. Ada stelde ze zich ook aan het verzet beschikbaar als koerierster. Ab Sliep en Ada van Keulen en hun scouts zijn niet de enige die in het verzet actief zijn. Veel scouts en hun leiding zijn dat ook.

Ada werd op 13 juni 1944 in Amsterdam met 27 andere verzetsstrijders verraden en gearresteerd. Met haar werden onder andere Jo Hessels, Hendrik van Wilgenburg en Joukje Grandia-Smits gevangengezet. Van de 28 opgepakte verzetsstrijders hebben slechts zeven de oorlog overleefd. Ada werd naar Kamp Vught overgebracht en in september 1944 op transport gesteld naar concentratiekamp Ravensbrück. In oktober werd ze naar concentratiekamp Dachau overgebracht, waar ze werd tewerkgesteld in het Agfacommando. Op 30 april 1945 werd zij tijdens de evacuatie mars in Wolfratshausen door de Amerikanen bevrijd. Ze ontving het Verzetshedenkingskruis.

Ada overleed op 25 januari 2010 in Laren (Noord-Holland)

Meer informatie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ada_van_Keulen

www.verzetsmuseum.org/dachau/aleida-mathilde-van-keulen

www.albertusperk.nl/eigenperk-artikelen/2003.1%20padvinders.pdf

www.oudbruin.org/plakboek.php?zoekterm=031002-01

www.oudbruin.org/artikelen.php?vlag=3&zoekterm=140125-01