



Gerrit Willem Cornelis (Gé) Verheul werd geboren op 11 december 1915 in Hilversum. Op 2 juli 1932 werd hij samen met Kik ten Boom door Hopman Kaajan geïnstalleerd. Hij werd later roverscout (voortrekker) en scoutsleider. Hij nam met zijn groep deel aan de Wereld Jamboree in 1937. Op deze zachtmoedige, pacifistisch ingestelde jongeman werden de oorlogs- en bezettingsjaren van 1940 tot 1945 van diepgaande in-vloed. Toen Scouting verboden werd, stopte de groep niet. Kik nodigde alle leden uit bij de kampeerclub en de kampen gingen gewoon door.

Vanaf het begin van de oorlog was Gé samen met Kik al bij het verzetswerk betrokken. Als gevolg van het Duitse optreden - vrijheidsberoving, jodenvervolging en studentenbeleid – groeide deze activiteit uit tot verzetswerk. Hun onbekend gebleven blokhuut ontsnapte aan Duitse inbeslagneming en werd als 'Het Behouden Huys' centrum voor de verzetsleiding. Hier zat ook enige tijd een Britse piloot ondergedoken. De padvindersleider bleek een natuurlijke leidersfiguur en werd uiteindelijk de spil waar alle verzetslijnen samen kwamen: illegale pers, hulp aan onderduikers (ondermeer door vervalsing van papieren), Nationaal Steun Fonds voor de financiering, de inlichtingendienst, voedselacties in de hongerwinter, de knokploeg en de Binnenlandse Strijdkrachten. Zijn ouderlijk huis aan de Sumatralaan was een eerste verzetscen-trale, vervolgens verplaatst naar het Ministerpark en tenslotte in 1944 naar de Utrechtseweg 61, het bekende U61.

Veel verkenners werkten mee in de Boodschappendienst en ze verrichtten koeriersdiensten. Ze waren volgens Gé Verheul dé ideale koeriers omdat ze vanwege hun leeftijd in de ogen van de Duitsers niet verdacht waren en relatief gemakkelijk over straat konden gaan.

Gé Verheul had een hele groep mensen om zich heen, aanvankelijk allemaal van christelijke huize. Dat was zo in het toen nog hevig verzuilde Nederland. Je ging gewoon vanzelfsprekend om met de mensen die je in kerk, op school en in verenigingen tegenkwam en die organisaties waren allemaal van dezelfde signatuur. Pas later in de oorlog begon dat wat door elkaar te lopen omdat de verzetsgroepen elkaar nodig hadden en hetzelfde doel nastreefden.

In het laatste jaar van de oorlog waren de leefomstandigheden voor veel Gooiers slecht. Vooral het ontbreken van voldoende voedsel leidde tijdens de hongerwinter tot veel ellende. Eind april 1945 leek de redding nabij. Soms kon je in het Gooi het geallieerde geschut al horen. Na de bevrijding op 5 mei volgde de overgang van een bezet land naar een bevrijd land. Gé Verheul speelde in deze overgangperiode een belangrijke rol. Hij herinnerde zich nog goed zijn contacten met Prins Bernhard in Wageningen en met Generaal Blaskowitz in Hilversum.

Na de bevrijding startte Gé Verheul zijn omroeploopbaan bij Radio 'Herrijzend Nederland' en was hij betrokken bij godsdienstige uitzendingen. Verheul kwam bij het Ikor - voorloper van de Ikon - in dienst op 1 maart 1947. Hij kreeg de leiding van het toenmalige Ikor-bureau en

werd ook programmaleider van de radio. Verheul vertrok daar in 1962. Hij werkte daarna vele jaren bij de NCRV, waar hij vooral bekendheid verwierf door de NCRV-serie Kerkepad.

Gé overleed op 12 december 2005 in Nederhorst den Berg.

Meer informatie

<https://books.google.nl/books?id=BpNqDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=verhalen+van+25+verzetshelden+van+Hilversum&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi3wcTHpPHjAhXB0qQKHeoTDfYQ6AEIKTAA#v=onepage&q=verhalen%20van%2025%20verzetshelden%20van%20Hilversum&f=false>

<https://docplayer.nl/14829218-Spionage-in-hilversum-de-groep-albrecht-1943-1945.html>

<https://www.online-familieberichten.nl/pers/214058/Gerrit-Willem-Cornelis-Verheul-1915-2005>

<http://home.kpn.nl/vos00546/heiden/guldenboek.pdf>

Pieter Broertjes, Margot Kistemaker, Opdat wij niet vergeten: verhalen van 25 verzetshelden van Hilversum, 2018, Uitgeverij Verloren