



Christiaan (Kik) Johannes ten Boom werd geboren op 27 mei 1920 in Zuilen. Hij was zoon van de oprichter van de 3e Hilversumse Groep in Hilversum, de hervormde dominee Willem ten Boom. Op 2 juli 1932 werd hij samen met Gé Verheul door Hopman Kaajan geïnstalleerd. Tijdens de oorlog was hij Roverscout (voortrekker) bij de stam van de groep; Gooise Zwervers. Toen Scouting verboden werd, stopte de groep niet. Kik nodigde alle leden uit bij de kampeerclub en de kampen gingen gewoon door. Hij werd als van student op de Utrechtse MTS, van school verwijderd omdat hij een anti-duits versje in de schoolgang had opgeplakt.

Vanaf het begin van de oorlog was Kik samen met Gé Verheul al bij het verzetswerk betrokken dat aanvankelijk bestond uit het verspreiden van illegale lectuur, maar spoedig ook: spionage, overvallen op distributiekantoren, wapentransporten, hulp aan onderduikers en piloten. Kik was zeer actief in de Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers (LO). In het verscholen clubhuis "Het Behouden Huys" trainde hij andere scouts in handgevecht en smokkel technieken. Hier zat ook enige tijd een Britse piloot ondergedoken. Met valse Sicherheitsdienst (SD) legitimatie wist hij een aantal mannen die bij de razzia in 1944 waren opgepakt, uit het sportpark vrij te krijgen. Daarnaast had Kik zijn eigen spionagegroep 'Phylax'. De hele familie van Kik was actief in het verzet, zijn vader, opa en twee tantes.

Op 18 augustus 1944 werd hij, bij toeval, in Zeist opgepakt. Tijdens zijn arrestatie verzette hij zich en gebruikte zijn vuurwapen. Via Kamp Amersfoort, Kamp Vught en concentratiekamp Sachsenhausen kwam hij terecht in concentratiekamp Bergen Belsen. Op 31 mei 1945 is hij in het concentratiekamp Bergen Belsen op zijn 25e overleden.

Aan de gevel van het huis aan de Stroelaan 8 hoek ten Boomstraat in Hilversum is een monument geplaatst.



Na de oorlog maken de groepen in Hilversum een enorme bloei door. Uit de Heidepark komt de Ten Boomgroep voort. Na de bloei in de tweede helft van de jaren veertig en begin jaren vijftig gaat het in de jaren zestig en zeventig minder met Scouting. De Ten Boom en Heidepark fuseren tot de Heidepark-ten Boomgroep. En in de eerste helft van de jaren zeventig fuseert de Heidepark-ten Boom met de Celliersgroep. Gekozen is toen voor de oorspronkelijke naam: Heideparkgroep.

De Argentijnse journalist, psycholoog en uitgever Guillermo Font raakte geïnteresseerd in de jonge Nederlandse verzetsstrijder Kik ten Boom. Hij schreef een boek over Kik, die met zijn verzetsgroep vanuit Haarlem en Hilversum en met behulp van vele familieleden en vrienden

in de Tweede wereldoorlog honderden Joden en politieke tegenstanders uit handen van de Nazi's wist te houden. Op basis van getuigenissen van familieleden, vrienden en bekenden van Kik reconstrueerde Guillermo het verhaal van deze onbekende verzetsstrijder. Zijn boek 'Kik ten Boom, The Clockmaker's Grandson' wordt op 5 mei in de Singelkerk gepresenteerd.

Meer informatie

www.scholieren.com/verslag/boekverslag-nederlands-de-schuilplaats-door-corrie-ten-boom-59342

www.oudbruin.org/artikelen.php?vlag=3&zoekterm=121022-01

www.tracesofwar.nl/sights/27702/Monument-Kick-ten-Boom-Hilversum.htm

www.oudbruin.org/plakboek.php?&zoekterm=141109-04

<https://hilversum.nieuws.nl/nieuws/8881/verzetsheld-kik-ten-boom-herdacht/>

www.findagrave.com/memorial/99778208/christiaan-ten_boom

<https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/17509/christiaan-johannes-ten-boom>

www.doopsgezindamsterdam.nl/events/vrijheidsmaaltijd-met-boekpresentatie/

<http://www.albertusperk.nl/eigenperk-artikelen/2003.1%20padvindders.pdf>

<http://scoutingheidepark.nl/wordpress/geschiedenis/>

Pieter Broertjes, Margot Kistemaker, Opdat wij niet vergeten: verhalen van 25 verzetshelden van Hilversum, 2018, Uitgeverij Verloren

